



Stafetten

Tiden før baghjulet og indgangen til cykling

af Henrik Knudsen

Tak for stafetten fra Jan Borges

I efteråret 95 stod der ikke i kortene at jeg skulle blive "rigtig" motionscykelrytter, jeg var netop startet på min 25. sæson som volleyballspiller. Altså en indendørs holdsport og altid i samme klub FIF, Fredericia.

Selv da jeg arbejdede 1 år i Padborg kørte jeg troligt 2 gange i ugen hjem til træning i Fredericia, så volleyball var mit "liv", men så i foråret 96 kom lysglimtene og de grå skygger pludseligt i mit højre øje.

Jeg havde desværre fået en nethindeløsning på øjet, og det kom de næste ca. 2 år og 3 operationer til at gå med. Jeg har nu kun ca. 10 % syn tilbage på det højre øje, men ellers er alt ok. Som øjenlægen sagde: "Henrik, det er jo ikke noget du dør af".

Det kunne han da nemt sidde og sige, det var nemlig slut med at spille volleyball og jeg måtte heller ikke løbe for meget, altså også stop for firmafodbold. De stød og det tryk som opstår i øjet forårsaget af disse sportsgrene ville ikke være godt for mit øje, "Men du kan svømme eller cykle" sagde han "Alt det du orker". Det ville ikke belaste øjet på samme måde, så det var bare og gå i gang og så ellers leve livet som jeg altid havde gjort.

Svømning var og er ikke lige mig

Cykling? Jo... det var måske ikke så tosset at bruge mere tid på dette, når jeg nu var kommet lidt i gang med denne sport, for min svigerfar som dyrkede meget motionscykling og kørte også lidt motionscykelløb. Han havde i foråret 93 spurgt om jeg ikke ville overtage hans



THERKILDSSENS BOGHANDEL

Middelfart Papir og Boghandel

www.therkildsens.dk · Algade 69 · 5500 Middelfart · Tlf. 6441 0050



BILLUNDS BOGHANDEL

Fredericia Papir og Boghandel

www.billunds.dk · Gothersgade 24 · 7000 Fredericia · Tlf. 7592 0162



gamle cykel som han havde stående efter at have erhvervet en ny Pinarello cykel. Hans gamle stel havde været lidt for stort, så stelstørrelsen skulle nok passe til mig.

Cykling, jo hvorfor ikke tænkte jeg dengang - man havde vel set Tour de France og andre cykelløb i tv og det kunne jo også være en god kontrast til hallivet med volleyball og så komme mere ud og rundt i naturen.

Så jeg overtog et rigtig tyskerstel "Kalkhoff" i perlemor-hvid med Sun-Tour "gear-kasse" og udvendigt derailleur-gear uden klik og pedaler med tåclips, så jo jeg skulle nok være klar til de dansk landeveje og mange år senere sågar også de udenlandske.

Selvom det er ved at være længe siden kan jeg dog stadig huske et par episoder fra min start. Der gik bl.a. ikke ret lang tid før pedalerne blev skiftet ud med datidens klikpedaler, det kom efter jeg var ud at køre en tur med min nabo, og

på vejen hjem ville vi lige ned til vandet i Middelfart ved feriecentret. På vej op igen af den lille stigning fik jeg lavet så meget rod med mine gear, at kæden ikke ville flytte sig. Der stod jeg så helt stille midt på bakken, med fødderne godt lænket i tåclips pedalerne og kunne ikke komme til at løsne dem.

Det endte med jeg måtte lave et rullefald på bakken, så jeg lå på ryggen med cyklen over mig, et meget yndigt syn ifølge min nabo.

Det tog ham flere minutter

at få grinet færdig og komme hen og hjælpe mig fri.

Tiden kom så også til mit første cykelmotionsløb og det skulle jeg køre sammen med min svigerfar, så det kunne jo nok ikke gå helt galt. 100 km i "Sydfynløbet", men det gik galt for min svigerfar måtte melde afbud p.g.a. sygdom, så jeg måtte selv af sted, nu var der jo betalt startgebyr. Jeg fik startet, men efter ca. 25 km gik baghjulet flad, "så for satan" tænke jeg hvad gør du nu, jeg havde jo ikke tænkt på at øve mig der hjemme på værkstedet på sådan en situation, så jeg må jo virkelig have stået og lignet Bambi på glatis, for jeg var så heldig at en venlig rytter fra feltet stoppede og spurgte om jeg skulle have hjælp. Jo tak jo tak meget gerne fik jeg sagt. Det klarede han hurtigt og vi kunne køre sammen op til en større gruppe, som jeg fulgtes med til mål. En hel del klogere på både cyklen og på at køre et motionscykelløb og I kan tro at ugen efter blev der "øvet" meget på at skifte



slanger både på for og baghjul hjemme i garagen, så jeg ikke skulle stå lige så hjælpeløst næste gang ved en punktering. Det er sket nogle gange siden dengang, men der er selvfølgelig nogle af de nuværende cykelkammerater i "Baghjulet" som vil påstå at det har jeg stadig ikke fået lært ordentligt, jeg nævner ikke navne !!

Det er charmen ved at køre i Baghjulet med alt den gode mobning. Jeg tror jeg meldte mig ind i klubben i 98 eller 99 for da syntes jeg det var træls at køre de fleste ture selv. Jeg manglede det sociale fra volleyball tiden. Og det har jeg i hvert fald fundet i "Baghjulet" og jeg



håber selvfølgelig fortsat på mange gode oplevelser i årene frem og jeg regner da også med at få 25 års jubilæum i Baghjulet.

Med cykel hilsen

Henrik Knudsen

Stafetten er videre givet til Nikolaj Møller, som fortæller sin historie i augustnummeret.

